



Misschien heb ik ergens iets gemist, maar zo veel en vaak we lezen en herdenken over, en bij jubileumjaren van historische feiten, kom ik nergens iets tegen over een 350 jarig jubileum.

Of het moet zijn dat dit hele jaar als een herinnering moet gelden voor het jaar 1672, zoals ooit geleerd, het ‘rampjaar’ genoemd.

Redeloos, Reddeloos en Radeloos, de woorden die aan dat jaar waren gekoppeld mogen voor dit jaar wel erg drastisch overkomen ondanks de sombere berichten die ons bereiken.

Nog maar nauwelijks herstellend van een wereldwijde pandemie, meent een zieke geest uit Rusland het naburige en voormalige broederland Oekraïne te moeten bezetten. De daaruit vloeiende oorlog heeft, naast een enorme triest drama voor de bevolking aldaar, ook gevolgen voor heel Europa en het overgrote deel van de rest van de wereld.

Nadere toelichting is overbodig, we worden er iedere dag mee geconfronteerd en met de omgekeerde nationale driekleur die overal opduikt zijn we er ook nog niet uit met de stikstof problemen.

Voor velen was het een geweldige zomer met veel zonneschijn en hoge temperaturen, maar dat menigeen zuchtte naar verkoeling en uitzag naar regen hoort toch ook bij radeloosheid.

Over redeloosheid kunnen we wel een hele discussie voeren op alle vlakken van de samenleving, terwijl daartegenover reddeloos wel erg negatief klinkt, zeker in het kader van de komende bijeenkomst op woensdag 28 september. Hierover vindt u meer informatie ergens in deze nieuwsbrief, waarbij uw aanwezigheid zeer op prijs gesteld wordt.

We zullen niet vieren dat het juist vijf jaar gelden is dat de eerste aanzet is gegeven om te komen tot woningbouw voor ouderen maar gezamenlijk de schouders eronder om zo snel mogelijk de schop in de grond te krijgen.

Via de televisie en geschreven media ontvingen we een behoorlijk stuk historie vanuit Engeland, later nog gevolgd door iets mindere spectaculaire beelden uit Den Haag, gevolgd door de traditionele troonrede.

Graag verwijst ik naar de woorden van onze koning waarbij hij verwijst naar de generatie die ons land na de oorlog heeft opgebouwd en laat dat nou net voor het merendeel ons ledenbestand uitmaken. Schouders eronder, ellende vergeten, hard werken, sparen en ongemerkt de welvaart laten groeien. Overtuigd dat we ook uit deze crisistijden zullen komen, als we er maar in blijven geloven en positief blijven denken: *Vergeleken met andere landen, hebben we het zo slecht nog niet !!*

Uw voorzitter, Marius Wijdeven

Elke dinsdag en donderdag Biljarten aanvang 13.00 uur
BIJ GOED WEER ELKE WOENSDAGMIDDAG JEU DE BOULES 13.30 uur

September

dinsdag	27 sept	koersbal/kaarten
woensdag	28 sept	jeu de boules toernooi aanvang 13.00 uur
donderdag	29 sept	sjoelen

Oktober

dinsdag	4 okt	koersbal/kaarten
woensdag	5 okt	kienen
woensdag	5 okt	fietsen
dinsdag	11 okt	koersbal/kaarten
donderdag	13 okt	sjoelen
dinsdag	18 okt	koersbal/kaarten
woensdag	19 okt	kienen
dinsdag	25 okt	koersbal/kaarten
donderdag	27 okt	sjoelen

November

dinsdag	1 nov	koersbal/kaarten
woensdag	2 nov	kienen
dinsdag	8 nov	koersbal/kaarten
donderdag	10 nov	sjoelen



	2			6	3		5	
			9	7		4	8	
		6		8				
2	6							5
	5						9	
8							7	1
				1		7		
	3	2		5	4			
	9		8	3			1	





Contacten voor activiteiten



Kienen Jeanne van Asseldonk Hermelijnstraat 11 tel. 0413 273137



Fietsen Frans van Boxtel Hogerandweg 14a tel. 0413 273696



Jeu de Boules Herman Hermans Kroatenstraat 3 tel. 0413 275277



Biljarten Martien van Dooren Nieuwstraat 24 tel. 0413 302561



Sjoelen Sjaantje van Kessel Maatseheistraat 4a tel. 0413 274324



Koersbal Tonny Wijdeven Kloosterstraat 51 tel. 0413 272946



Marcel de Wit

Bloemen & Planten

Openingstijden

Maandag t/m zaterdag 09.00 - 18.00 uur
Zondag 10.00 - 14.00 uur

April en mei

Maandag t/m zaterdag 09.00 - 18.00 uur
Zondag 10.00 - 16.00 uur

www.marceldewitbloemenenplanten.nl



Antoniustraat 11 - 5408 AM Volkel
0413-274169 - 06-22512171



VERVOLG AVOND OVER WONEN

VOOR JONG EN OUD!

28 SEP

LOCATIE: **SCHAKEL**
TIJD: **INLOOP 19:00**

Voor de jeugd:

- CPO
- Hypotheek advies
- Speeddates

Voor senioren:

- Senioren woningen
- Financieel advies
- Mantelzorg

Om 10.00 uur met 32 personen en chauffeur Bert van de Elzen rechtstreeks naar paleis het LOO. In de paardenstallen was voor ons een heerlijke lunch. Een klein stukje geschiedenis In 1684 kochten stadhouder Willem 111 en prinses Mary een klein kasteel Het oude Loo .Ernaast liet het jonge echtpaar een nieuw zomerverblijf bouwen PALEIS HET LOO . Het paleis werd in 1975 bewoond door leden van de koninklijke familie van Nederland. In 1977 vertrokken de laatste bewoners prinses Margriet met haar gezin. Sinds 1984 is het een nationaal Museum Het LOO. In 2018 is de vernieuwing en verbouwing begonnen en de heropening 15 April 2022 Wie nog meer wil weten er is een web site De geschiedenis van het LOO. Dan om 14.15 uur gaan we beginnen aan de audiotour oost Willem en Mary en west Het huis van Wilhelmina het was erg interessant als je de audiotour af had dan kon je die prachtige tuin gaan bewonderen tot 15.30 uur. Via een toeristische route naar Moeke Mooren voor een kop koffie of thee. Daarna de route vervolgen tussen Maas en Waal. Om 18.30 uur in Boxtel daar was een boerenknecht buffet in het Dommeltje de Koeienstal het was een heerlijk buffet Dan het laatste stuk naar Volkel het was om en nabij 21.00 uur. Het was een fijne KBO dag. Dank aan de Chauffeur en de reisplanners. Hopelijk het volgend jaar weer als het kan de bus helemaal vol.

Nettie van der Burgt





Een buurtzame bank
is een vertrouwd
gezicht in de buurt.
Al ruim 100 jaar.



zekerheuts

Kloosterstraat 17

5408 BA VOLKEL

T 088 450 46 61

E geldzakenvolkel@zekerheuts.nl

I www.zekerheuts.nl

RegioBank De buurtzame bank.

Zelfstandig Adviseur

S	E	R	I	E	L	O	G	E	G	A	R	E	N
A	D	E	M	R	A	V	A	G	E	K	O	O	I
S	E	C	L	E	N	A	L	O	N	T	D	E	K
P	L	U	I	S	D	A	A	R	R	E	E	D	S
S	T	E	M	T	E	L	D	E	E	M	O	E	D
A	O	R	I	E	T	A	D	E	L	E	S	L	A
L	E	F	E	I	N	D	E	K	A	R	P	E	R
M	N	G	T	L	A	A	R	S	S	G	E	S	T
A	R	E	K	L	E	M	P	A	A	R	E	T	S
T	A	K	L	A	P	T	O	P	G	I	R	A	F
O	R	K	A	M	E	I	S	I	N	T	E	N	E
L	E	O	P	A	N	N	E	N	E	E	R	D	E



We gebruiken in ons dialect veel woorden die in het Nederlands niet bestaan. Daarom is het voor mensen die niet met ons dialect zijn opgegroeid zo ontzettend moeilijk om het te leren en te verstaan.

We bekijken enkele voorbeelden.

We hebbe in óns dialekt veul woorde die in ut gewoon Nederlands nie bestòn. Dùrrum is 't vùr mènse die nie in óns dialekt zen ópgegroeid, zo verrots moeilijk um ut te leere èn te verstaon.

We zalle d'r 's wa bekeeke.



Chris van Haandel

Griesele	hark. Ut werkwoord griesele bestù ók
Aonstiere	aanlengen, verdunnen. Vrúger wùrde d'n koffiedras nie weggegojd. Dè wâr sund. Ze goote d'r wer heet wòtter óvver en dan hán ze wer nêje heete koffie. Mar ge kóst dan wel d'n bojjem van de tas zien.
Bulling	ingewande van 'n bist
Blook	stoom. As ut eete goed gesmakt ha, zinne ze wel 's: Ze hán d'r eete óp vùr d'n blook aon de zulder wâr
Flodderbóne	tuinbonen. D'r is ne weerspreuk van: As ge flodderbóne wilt eete, moete Sunte Mathijs (24 februari) nie vergeete. Óp 't èènd van fibrewarrie moete de flodderbóne gezet hebbe, want anders bende te laot.
Fielepiene	lupinen
Frotte	langzaam werken. Onhandig werken
Gutgat	de afvoer van de gootsteen
Hieep	kleine hakbijl, vurral gebruikt um de klèèn takke af te kappe
Russel	rooster. Ne russel wùrde nergelid vùr de buitedùrre um oew voete te veege
Kaoljèkker	armoedig persoon. Nietsnut
Klócht	grote groep. Mestal gebruikt be ne klócht vuggelkes
Klosse	knoeien
Krots	dennenappel
Baktand	kies
Nippig	kortaf, beetje boos

Olling	helemaal
Punder	weegtoestel. Vrúger ók 'n kefee óp de mèrt van Úje die zoo heete.
Rijbos	takkenbos. Ne rijbos hán ze noddig um de waskittel te stooke. In Boekel zinne ze mutserd
Sèp	drop. Lichelek 't mist bekend van ut sèpkètje

Dè wâr ie wer. Ik hoop dè ge d'r wa van het opgestooke.

Houdoe wánne



Flodderbóne



Hieep





SVN
NOTARISSEN

www.svn-notarissen.nl

SVN NOTARISSEN IS AANGESLOTEN BIJ NETWERK NOTARISSEN EN HEEFT KANTOREN IN UDEN, VEGHEL EN SINT-OEDENRODE.

U bent bij ons aan het juiste adres voor juridische vragen. We staan graag voor u klaar met de juiste informatie en advies voor ieder moment in uw leven. Ons notariskantoor spreekt een duidelijke taal, is diepgeworteld in de regio Maashorst-Meierijstad en is maatschappelijk betrokken.



Wat gebeurt er met mijn pensioen? Hoe zal de kwaliteit van de zorg er voor mij uitzien? Welke eigen bijdrage wordt er van mij verwacht en kan ik die nog wel opbrengen? Zijn de testamenten die ik in het verleden heb laten opstellen nog wel te gebruiken? Past de wettelijke regeling (nog) wel bij mijn situatie? Hoe houd ik, wanneer ik niet meer zo goed in staat ben om zelfstandig heldere en afgewogen beslissingen te nemen, de regie over mijn wensen?

Kortom concrete vragen waarop duidelijke antwoorden zijn te geven.

Buiten de reguliere kantoor tijden kunt u terecht in:

Uden: ledere donderdagavond (alleen op afspraak) tussen 17.00 uur en 20.00 uur.

Veghel: ledere dinsdagavond tussen 18.00 uur en 20.00 uur. Er is dan een gratis inloopspreekuur voor een consult van maximaal 20 minuten om vrijblijvend bij te praten.

Geef u gratis op voor de nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van notariële ontwikkelingen!
info@svn-notarissen.nl | www.svn-notarissen.nl

Uden

Velmolenweg 145
(0413) 262 926

Veghel

N.C.B.-laan 1
(0413) 377 477

Sint-Oedenrode

Hertog Hendrikstraat 7
(0413) 474 944